

PLAN VAN AANDACHT NOORDERLICHTGEMEENTE, 2018-2022

De periode 2014-2018 is zo ongeveer om, het oude beleidsplan van onze gemeente vraagt om vervanging. Dus stellen we de vraag: 'Waar willen we zijn over vijf jaar?'

Of kan het anders? Past deze vraag wel bij ons? Wat weten we over de toekomst? Leven we in de kerk niet van dat wat komt? Zijn we niet gewoon benieuwd naar wat op ons afkomt? We zijn hier en nu. Hier spelen geloven, hopen en liefhebben met elkaar. Hier zijn de mensen die elkaar en zichzelf aanvaard weten zoals ze zijn. Hier is het goed. Nu. En áls het over toekomst gaat, dan komt eerst vertrouwen.

In de kerk oefenen we in 'aandacht'. Aandacht van God aanvaarden, aandacht naar mensen uitstrekken. Steeds weer die stap terug zetten. Zwijgen. Goed luisteren, goed zien. Aandacht schenken aan wat die aandacht waard is. Dan volgt er vast wel een goede stap vooruit. Of een goed stilstaan. Of de stap terug.

Inleiding

Voor u ligt een plan van aandacht. Geschreven voor en door de leden van de NoorderLichtgemeente. Het is een plan dat richting kan bieden in tijden waarin men op zoek is naar antwoorden.

Het plan schrijft niet voor wat er de komende jaren dient te gebeuren of te veranderen binnen de NoorderLichtgemeente, maar beschrijft *wat* de NoorderLichtgemeente is, *wie* haar leden zijn, wat hen met elkaar *verbindt*, wat zij *belangrijk* vinden, en wat zij *doen*.

Het is een beschrijving van de identiteit en kernwaarden van de NoorderLichtgemeente. Het borgt het kenmerkende, herkenbare gedachtegoed en de vertrouwde gebruiken van de gemeente, maar probeert ook de deur open te houden voor nieuwe tijden, nieuwe wegen en nieuwe leden.

1 Identiteit: Wie zijn wij?

Dit zijn wij: de NoorderLichtgemeente. Onze gemeente is *geraakt door God*, voelt zich verbonden door geloof, hoop en liefde, geboeid door de boodschap van Jezus Christus.

Wij vormen een toegankelijke, uitnodigende gemeenschap, steeds op zoek naar ontmoeting en verbinding. In het spoor van Jezus, in de kracht van de Geest en geroepen tot dienst aan de medemens, dichtbij en ver weg, delen we de schatten van woord en sacrament, van liturgie en ontmoeting. En delen we de vragen die in het leven op ons af komen.

Hieronder volgt een aantal losse kernwoorden, die bij elkaar horen zoals we als heel verschillende mensen bij elkaar horen en samen een gemeente vormen.

- aandacht
- delen
- uitdagend
- zang en muziek
- geborgen
- omkijken
- scherp houden
- ruimdenkend

2 Kernwaarden: Wat vinden wij belangrijk?

Wat de NoorderLichtgemeente typeert is dat heel verschillende mensen meedoen, met heel diverse gaven en talenten, mogelijkheden en beperkingen, leeftijd, opleiding, interesse, achtergrond, oriëntatie. Deze diversiteit gaat gepaard met een verscheidenheid aan geloofsovertuiging en geloofsbeleving. Er is ruimte voor vragen, twijfels en verwondering.

Enkele kernwaarden kenmerken ons gemeentezijn: geloofsbeleving; verdieping; cultuur en schoonheid; verbondenheid; en ontmoeting.

2.1 Geloofsbeleving

Bronnen van geloof zijn belangrijk voor ons als gemeenschap. De Bijbel, als bibliotheek van boeken, getuigend van de weg van God met mensen, van mensen met God, gaat vaak open; liederen uit vele tradities verrijken ons; teksten van verschillende herkomst doen ons opleven. We waarderen onze herkomst, de traditie van het protestantisme, en staan open naar andere lijnen van geloofsverleden. Spiritualiteit voedt ons, zoals in de hedendaagse bewegingen van Taizé en Iona.

2.2 Verdieping

Over het geloof kun je met je verstand nadenken en geloof kan mensen aan het denken zetten. Daar hechten we waarde aan, daar bieden we ruimte voor. Op het gebied van theologie, bijbelbestudering, rond ethische kwesties en maatschappelijk actuele thema's.

2.3 Cultuur en schoonheid

Schoonheid kan mensen raken. De kerk kan een plaats van schoonheid zijn. Een goed voorbereide kerkelijke viering, een avondgebed in de stilte, aandachtig lezen van gedichten, een tocht door de natuur maakt iets in ons wakker waarbij we God op het spoor komen. Creativiteit in woord, beeld, muziek hoort bij onze gemeente.

2.4 Verbondenheid

Ouderen en jongeren, mensen met heel verschillende manieren van leven, heel diverse achtergronden hebben elkaar in de gemeente veel te bieden. We zoeken naar manieren om te spreken over 'WIJ', niet over een verzameling van vele malen 'IK'. In eredienst en activiteiten door de week zal er soms in een leeftijdsgroep gewerkt worden, maar vaker samen. Samen zijn we kerk, we 'hebben' elkaar niet, maar delen in het goede dat we ontvangen.

2.5 Kerk met open deuren

De NoorderLichtgemeente is deel van een groter geheel. De belijdenis zegt: 'Wij geloven één heilige, katholieke, christelijke kerk'. Het woordje 'katholiek' wordt vaak als 'algemeen' vertaald, maar het betekent: dat wat het geheel omvat. We weten ons verbonden met de kerken die net als wij lid zijn van de Raad van Kerken van Zeist, en met andere kerken en geloofsgemeenschappen die de weg van God met mensen belijden en vieren. Met hen willen we ook samen staan voor een samenleving waar recht en vrede hooggehouden worden, en waar het leven als een geschenk aanvaard wordt.

Dat streven naar een leefbare samenleving delen we ook met bondgenoten uit het maatschappelijk veld. Graag trekken we met hen op waar dat meerwaarde oplevert.

Sinds 2011 viert de Mar Benyaminparochie van de Assyrische Kerk van het Oosten, met leden uit heel Nederland, hun erediensten bij ons, en ontmoeten ze elkaar daaromheen in onze Shalomzaal. Zo zijn we elkaar als broeders en zusters gegeven.

Aandachtspunt

De NoorderLichtgemeente houdt de deuren van gebouw en gemeente open. Regelmatig vraagt ze zich af of de geplande activiteiten het delen waard zijn. Bij alles wat de NoorderLichtgemeente doet vermijdt ze de 'onder-ons' stemming.

3 Kerk zijn: Wat doen wij?

3.1 Verkondiging en Vieren

Op zondagmorgen komt de gemeente samen. In de liturgie volgen we het oecumenisch-katholiek stramien, zoals dat ook in het Dienstboek van de Protestantse Kerk Nederland centraal staat. Daarbij zijn duidelijk de vier onderdelen van de dienst te herkennen, intocht, dienst van het woord, dienst van gaven en gebeden, zending en zegen. Binnen dat heldere stramien zijn veel mogelijkheden.

In wat we zingen voert 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' de boventoon. Ongeveer acht keer per jaar vieren we op zondagmorgen de tafel van de Heer. Ieder die zich verbonden weet met de Heer en zijn gemeente is dan welkom. We volgen de loop van het kerkelijk jaar, en de lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster.

3.2 Pastoraat, gemeentevorming en toerusting

Bij pastoraat gaat het erom dat mensen levens- en geloofsvragen kunnen delen en elkaar bijstaan. Pastorale zorg richt zich op individuen en groepen, op zowel mensen die naar de kerk kunnen komen, als op hen die niet (meer) naar de kerk gaan. Pastoraat wordt niet alleen uitgedragen door ambtsdragers, elk gemeentelid is pastor. Zo zijn we gemeente: pastoraat, ontmoeting en omzien

naar elkaar is een taak van ieder gemeentelid, bedoeld voor ieder gemeentelid en het cement van onze geloofsgemeenschap. Wat je doet, doet er toe. Hierbij is het belangrijk dat mensen durven vragen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen als hiertoe signalen worden opgevangen. De NoorderLichtgemeente biedt diverse vormen van vorming, toerusting en ontmoeting. De aandacht van predikanten en ouderlingen gaat uit naar 'pastoraat op kruispunten', pastoraat in bijzondere omstandigheden.

Aandachtspunten

Het pastoraat van de gemeente is gericht op persoonlijke aandacht, op verlichting, op heelheid, op verder kunnen. De NoorderLichtgemeente doet wat mogelijk is om haar leden ook zielzorgers te laten zijn;

- a) Er is een groep betrokken gemeenteleden die minder goed in staat is om deel te nemen aan kerkelijke ontmoetingen. Zij kunnen daardoor ook pastorale contacten missen.
- b) Betrokken en met aandacht in de wijk present zijn is ook een vorm van pastoraat.
- c) Kinderen en jongeren vragen geen speciale pastorale behandeling, uitsluitend omdat ze jong zijn. Toch kan er veel gebeuren in het leven van een jongere. Het is goed dat de NoorderLichtgemeente zich daarvan bewust is.

3.3 Diaconaat

Diaconaat is vrij vertaald: hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Dit is een Bijbelse opdracht voor iedereen. In de kerk heeft de diaconie de bijzondere taak te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, gerechtigheid en barmhartigheid gedaan wordt. Door gemeenteleden beschikbaar gestelde geldmiddelen en andere bijdragen worden ingezameld, beheerd en voor diaconale doelen aangewend. De wijkdiaconie werkt namens en voor de gemeenteleden. Daarom wordt ook getracht de betrokkenheid van die leden te vergroten en het hun mogelijk te maken zelf hulp te verlenen.

De NoorderLichtgemeente vraagt met regelmaat aandacht voor de diaconale opdracht van haar leden. Zij rapporteert transparant en informeert over de diaconale steun die gegeven wordt. Waar de slagkracht van de diaconie door samenwerking vergroot kan worden, wordt deze samenwerking aangemoedigd. Waar gemeenteleden kunnen participeren, wordt dit gefaciliteerd.

Aandachtspunten

- a) Diakenen zijn ambtsdragers, die vanuit de gemeente voor een bepaalde periode in het ambt bevestigd zijn. Naast hen kunnen ook anderen als vrijwilligers betrokken zijn in het diaconaat.
- b) Het kloppend hart van het evangelie motiveert tot diaconaat. De uitdaging is, dat dat ook merkbaar is in het werk.

3.4 Commissie voor zending en werelddiaconaat

Leden van de NoorderLichtgemeente mogen zich geroepen weten om het Evangelie (goed nieuws) te communiceren, op welke manier dan ook. De commissie is erop gericht de gemeenteleden te betrekken bij zending en werelddiaconaat en daarbij praktische handreikingen te doen. Zo onderstrepen we het belang van een christelijke levensovertuiging en van werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid, met respect voor allen en in evenwicht met de natuur.

4 Hoe gaan wij met elkaar om?

Wie doet wat, en hoe? In de gemeente ligt een breed scala van taken klaar, voor een breed scala van vrijwilligers. Die zijn een onmisbare 'energiebron'. Hoe leiden we die energie in banen? Strak georganiseerd, of 'laat maar waaien'? De NoorderLichtgemeente kiest bewust voor een tussenvorm waarbij het mogelijk wordt om op een flexibele manier in te spelen op de wisselende werkzaamheden en omstandigheden. Zorgvuldig en respectvol met elkaar omgaan zijn hierbij speerpunten. De gemeente schept de ruimte waarin vrijwilligers zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. Een taakgroep of commissie heeft eigen ruimte, net als individuele vrijwilligers. Naar elkaar luisteren, enthousiasmeren, stimuleren en waarderen zijn daarbij belangrijke aspecten. Elke vrijwilliger telt volwaardig mee.

Sommige vrijwilligers bekleden een ambt. Zij zijn ouderling of diaken, zij vormen met de predikanten de kerkenraad en vormen zo het kernteam van de gemeente. Een goed samenspel tussen alle vrijwilligers en de kerkenraad is een onontbeerlijke voorwaarde om de gemeente te laten floreren.

5 Nieuwe tijden, nieuwe wegen

Hoe typeer je onze tijd? Mensen zijn op zoek naar rituelen en rustpunten. Zoeken ze 'zingeving'? Of staan ze open voor 'zinvinding'? Onze kerk wil open deuren bieden voor alle zoekenden. Die openheid betekent ook dat we van onze gasten kunnen leren. Dan denken we aan kerkdiensten, maar ook aan de manier waarop ons gebouw een open huis kan zijn, buiten de vaste erediensten om.

Zo blijven we op zoek naar wegen om de verkondiging van het Evangelie spannend te houden voor huidige en toekomstige generaties. Zoals we zijn en met wat in ons vermogen ligt willen we adequaat voorzien in de behoefte aan liturgie, pastoraat, diaconaat en de ruimte om elkaar en God te ontmoeten.

In de komende periode richten we de aandacht op de vraag wat wezenlijk is om zó kerk te zijn. Wat hebben we daarvoor nodig? Met andere woorden, wat zijn de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om NoorderLichtgemeente te kunnen zijn en te blijven?

In de Psalmen staat een antwoord dat ons al jaren in de oren klinkt:

Houd dan de lofzang gaande.

De lofzang trekt de aandacht weg van dat wat afleidt en verstoort, en richt onze aandacht op de Eeuwige, en op het goede, het schone, het ware dat we met de ogen van ons geloof van God vandaan zien komen. Zo gaat de weg voor ons open.